



Utrecht, donderdag 9 juni 2016

Aan alle leden van UZSC

Betreft: persoonlijke boodschap

Beste UZSC'er,

Dit is geen afscheidsbrief, maar een persoonlijke boodschap richting de vereniging die ons hart heeft gestolen. Een club die ons zonder bandjes in het diepe heeft durven gooien. Een club die ons heeft gesteund door dik en dun. Dé club die samen met ons nog minimaal een jaar lang de beste van Nederland is!!

Wat hebben we genoten van de laatste wedstrijd. De wedstrijd waarmee we Kees de titel hebben bezorgd die hij als voorzitter zo lang voor ogen had. Maar wat hebben we ook genoten van de high fives van heren 7-8 die we elke donderdag verplicht hebben om op 5 meter breedte hun baantjes te trekken. Genieten was het toen we de felicitaties kregen van Heren 3 die nog steeds denken in Heren 1 thuis te horen. Of van Dames 5 en 6 die ineens vergeten waren dat we géén training gaven zoals wél verwacht werd. De voldoening in de ogen van al die mensen die hun steentje hebben bijgedragen aan ons succes, aan onze eigenwijze manier van een team klaarstomen.

Wat hopen wij dat iemand deze brief in lettertype 22 uitprint zodat ook Gert, onze steun en toeverlaat leest hoe belangrijk hij voor ons is geweest. En als laatste wat was het mooi om te zien; de trotse blik van ónze Kitty, die eindelijk na al die 'versleten' coaches de prijzen won die ze verdient. Wat heeft zij het zwaar gehad, maar diep in haar hart weet ze dat er in dit verhaal 3 musketiers zijn.

Wat zijn wij trots dat we deel uitmaken van dit team, dit kampioensteam. Van deze club, de beste club van Nederland!!

~~Bart en Willem~~  
~~Willem en Bart~~  
Ons

